

Hold håbet op

Tekst: Dy Plambeck, 2015. Musik: Marianne Søgaard, 2015

Artiklen er én af i alt 53 artikler i *Håndbog til morgensangen*. *Håndbog til morgensangen* er et oplagt værktøj til afholdelse af morgensang og samlinger. Bogen indeholder baggrundsviden om udvalgte sange fra *Friskolesangbogen* og QR-koder til flere temaer og idéer til fx morgensangen. Både *Håndbog til morgensangen* og *Friskolesangbogen* udkommer i 2025.

Dy Plambeck har skrevet teksten til *Hold håbet op*, der er en adventssalme. Ordet advent kommer fra det latinske "adventus Domini", der betyder "Herrens komme". Perioden med de fire søndage inden jul kaldes advent. Kirkeåret begynder med første søndag i advent, og advent markerer ventetiden frem til jul, hvor man fejrer Jesu fødsel.

Hold håbet op har fokus på håbet som det glade budskab. "Her er en fremtid, her er liv, han er på vej" refererer til Jesus, som vi afventer fødslen af. Det er stjernen, der viser vej, mens mørket skjuler sig. Ventetiden markeres yderligere i vers 2, hvor den beskrives som en stilstand før stormen. Julerosen beskrives i vers 3 som en ydmyg blomst, igen med reference til Jesus. "Jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst." Hvad er det, der "kommer til stede"? Måske er det Jesus, eller måske handler det om, at vi mennesker skal komme til stede over for hinanden og vise nærvær.

Marianne Søgaard har komponeret melodien til Dy Plambecks tekst. Melodien gentager nogle af de samme tonespring. Man kalder det kvintspring, fordi der er en afstand på fem tonetrin mellem de to toner. Netop kvinten som tonespring kender man fra noget af det tidligste flerstemmige sang, der bl.a. blev udført af munke i kirkerne. Denne type sang er kendt som gregoriansk sang. I *Hold håbet op* er melodien og kvintspringene med til at give en vuggende og meditativ stemning. På den måde underbygges temaet om advent og håb.

Temaer - idéer til morgensamlingen:

- Advent, kirkeåret
- Håb som en nødvendig menneskelig kraft

Vidste du, at:

- Advent har sine historiske rødder i julefasten, men i 1000-tallet blev omdøbt til "advent"?
- Adventstiden også har et andet perspektiv: troen på, at Jesus vender tilbage og etablerer Guds rige?

Lyt til Børneinterview om håb her:

