

KONFERENCE:

Hvordan tager skolen ansvar for verden, for hinanden og for den enkelte?



MICKEY GJERRIS
NOEMI KATZNELSON
STEEN NEPPER LARSEN

3. MARTS 2020
KL. 13-17
ODENSE KONCERTHUS

ANSVARET FOR VERDEN – SAMFUNDET, SKOLEN OG INDIVIDET

I en tid hvor børn og unge konfronteres med flygtninge- og klimakrise, klimaangst, populisme, sociale medier og fake news, hvor fremtiden er usikker, fællesskaberne udfordrede og hvor individet står mere og mere alene, hvordan kan skolen da tage ansvaret for en bedre verden på sig – uden samtidig at blive holdt ansvarlig for alt?

Hvad kræver det af skolen? Hvordan håndterer vi at være i verden; i en natur og en kultur vi ikke kan tage for givet, men derimod har et ansvar for?

Til konferencen skal vi se nærmere på og sammen diskutere, hvad det vil sige at tage ansvaret på sig som skole, når tre oplægs- holdere fra hvert deres perspektiv, dykker ned i temaet 'ansvar'.



FRISKOLERNE

Program på bagsiden...



FRISKOLERNE

PROGRAM:

Kl. 13.00 **Velkomst ved Peter Bendix Pedersen, FRISKOLERNE**

Kl. 13.15 **Naturen som ophav og omgivelse – etik og ansvar i klimaforandringernes tidsalder.
Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik.**

Livet på Jorden står foran store forandringer. I løbet af de næste 100 år vil temperaturen og verdenshavene stige, vejret blive mere ekstremt, nedbørsmønstre ændre sig og vilkårene for fødevarerproduktion forandres. Ressourcerne svinder og arterne uddør med uset hast. Alt det fortæller naturvidenskaben os og der er næppe tvivl om, at menneskeheden står foran gigantiske udfordringer og tilpasninger, hvis vi skal kunne opretholde et samfund, der blot minder om det, som vi har i dag.

Men der er håb at finde. For vi kan med vores fornuft forstå, at det ikke i længden er holdbart at undergrave vores eget livsgrundlag. Og med vores krop og sjæl kan vi forstå, at vi er en del af denne klode og det ufattelige livs-fællesskab, der udfolder sig på den. Naturen er ikke kun omgivelse, men også vores ophav. Naturen danner os og vi danner naturen. Får vi øjnene op for, hvor meget mere naturen betyder for os end blot som ressource kan vi begynde ikke blot at danne den, men også danne os selv på måder, der åbner op for gode og meningsfyldte og værdige liv på denne mageløse planet.

Kl. 14.00 **”Er jeg god nok?”
Noemi Katznelson, professor og leder af Center for ungdomsforskning på AAU.**

I sit oplæg zoomer Noemi Katznelson ind på den aktuelle skole- og ungdomskultur og leverer analyser af og perspektiver på, hvad det er for udfordringer skolen og unge står med i dag: Hvor mange måske føler et for stort ansvar: ”Er jeg god nok”, ”Lever jeg godt nok”, ”Vil jeg nok”? Er det i det hele taget OK at være ordinær, almindelig, i den meget præstationsorienterede kultur som hersker i dag?

Kl. 15.00 **Pause
-15.30**

Kl. 15.30 **Ansvar, dannelse og kritik
Steen Nepper Larsen, filosof, lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse DPU.**

Tag ansvar! Handl’ ansvarligt! Opdrag børnene til ansvarlige samfundsborgere! Disse tre bydeformer har mange afsendere og sikkert endnu flere tilhængere. Men tvivlrådighederne og dilemmaerne står formeligt i kø.... så her er fem anmassende spørgsmål:

Er det uomgængeligt, at voksne professionelle opdragere påtager sig et formynderi for at drive og udvikle skolen?

Hvordan kan man tillade sig at ville noget med nogen, og kan ansvar overhovedet læres?

Hvordan hænger dannelse, etik og kritik sammen med at tage ansvar for den enkelte og verden?

Er voksne mere vidende end børn og unge – eller slet og ret bedrevidende?

Er det muligt at undgå hykleri og dobbeltmoral?

Kl. 16.15 **FRISKOLERNEs forsamlingshus: Opsamling og debat**

Kl. 17.00 **Tak for i dag**